

Reisprogramma

Donderdag 4 april 2024

Vertrek & Overtocht

Transfer naar de haven van Calais. Inscheping en overtocht naar Engeland. Doorreis naar de Cotswolds. Stop met vrije tijd voor middagmaal onderweg.

Inchecken in het hotel. We worden er hartelijk verwelkomd met koffie en een koekje. Daarna bent u vrij om de mooie tuin te ontdekken, te zwemmen of van de Wellness te genieten.

's Avonds genieten we van een 3-gangen avondmaal in het hotel.

Vrijdag 5 april 2024

Blenheim Palace en Oxford

Na een uitgebreid ontbijt brengt de bus ons naar het imposante Blenheim Palace, een prachtig barok paleis uit de 17de eeuw omringd door 2000 hectare prachtig parklandschap, aangelegd door 'Capability' Brown. Ontdek de formele tuinen, waterterrassen, rozentuin, geheime tuin en prachtig aangelegd meer. Binnen geniet je vooral van de details, de delicatessen van het houtsnijwerk, de handgeschilderde plafonds en de verbazingwekkende porseleincollecties, de fijngewoven wandtapijten en schilderijen die in elke kamer te zien zijn. Wist je dat dit paleis ook de geboorteplaats is van Sir Winston Churchill?

We nemen de hele voormiddag tijd om dit landgoed te bezoeken.

Na dit bezoek rijden we naar nabijgelegen Oxford. Uw reisleader neemt je mee op stap door deze beroemde studentenstad. Leer hoe 'Oxford University' eigenlijk niet echt bestaat, wat een 'Don' is en hoe studenten er les krijgen. Wandel door de oude binnenstad, bezoek de overdekte markthallen en wandel langs de rivier.

Aansluitend vrije tijd om een van de vele colleges te bezoeken.

Terugkeer naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Zaterdag 6 april 2024

Traditionele paardenboottocht + Cotswoldsrondrit

Deze ochtend trekken we richting Kinbury waar onze privé-paardenboot op ons wacht. Stap aan boord en geniet van deze 2-uur durende tocht van het rustige landschap door een van de mooiste kanalen van Engeland. De paardenboot weerspiegelt zijn rol in het Engelse erfgoed en is beschilderd in de traditionele 'rozen en kastelen'-decoratiestijl, die halverwege de 18e eeuw in de mode raakte. Gelegenheid tot het kopen van een drankje aan boord.

Na afloop rijden we naar het hart van de Cotswolds. We maken mooie fotostops in onder meer Bourton-on-the-Water en Stow-on-the-Wold. Onderweg krijgen jullie wat geschiedenis en weetjes

mee over deze 'Area of Outstanding Beauty'. Er zal zeker ook gelegenheid zijn om mooie souvenirs te kopen en een kopje thee te drinken in een van de vele tearooms.

Terugkeer naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Zondag 7 april 2024

Broughton Castle en The Garden at Miserden

Wees Lord of Lady voor een dag in Broughton Castle, verborgen parel van de Cotswolds.

Broughton Castle is sinds 1377 de zetel van de familie Fiennes en is nog steeds bewoond door deze familie. Het ligt omgeven door een indrukwekkende slotgracht in een idyllisch parklandschap en is gebouwd uit de plaatselijke Hornton ijzersteen. Broughton Castle dient ook vaak als filmlocatie, misschien herken je het wel uit *The Scarlet Pimpernel* (1982), *Three Men and a Little Lady* (1990), *The Madness of King George* (1994) en *Shakespeare in Love* (1998).

We genieten van een privé-tour, gevolgd door een lichte lunch ter plaatse.

Na de lunch gaan we opnieuw dwars door de Cotswolds naar het zuiden, waar we The Garden at Miserden bezoeken. Deze prachtige, tijdloze ommuurde tuin met uitzicht op de Cotswold Golden Valley was in 2018 winnaar van de Historic Houses Garden of the Year Award. De tuin staat bekend om zijn spectaculaire gemengde borders, en een opmerkelijke taxuslaan ontworpen door architect Sir Edwin Lutyens. Andere magische kenmerken zijn een unieke plataan die door een stenen muur is gegroeid, charmante graspaden, een oude moerbeiboom die in 1620 werd geplant en een schilderachtig arboretum met individueel gelabelde bomen.

Terugkeer naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.

Maandag 8 april 2024

Tunbridge Wells en terugreis

Vandaag nemen we afscheid van ons mooie hotel en keren huiswaarts. We houden een laatste stop in Kent, in het lieflijke Royal Tunbridge Wells. De naam verwijst naar de geneeskrachtige bronnen, ontdekt in 1606, waar de plaats zijn ontstaan aan dankt. Vanaf de 17e eeuw was het dan ook een geliefd kuuroord voor de aristocratie en begoede Engelsen. In 1909 verleende koning Eduard VII de plaats het predicaat Royal.

Samen met je reisleader maak je een wandeling door het centrum op zoek naar beroemde bezoekers uit het verleden, smeugige verhalen en de geschiedenis achter de beroemde 'Pantiles'.

Na dit bezoek gaat de reis verder richting Dover voor inschepping en overtocht.